

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn

Tlf: 8654 0900 · mail: gylling.arkiv@gmail.com · www.gyllingarkiv.dk

Gylling Skolegade 13

Årsskrift 2012



Dagli' Brugsen – den femte brugsbutik i Gylling.

Ideen bag brugsforeningerne stammer fra England. I 1843 mødtes 12 fattige vævere i byen Rochdale i det nordvestlige England for at tale om, hvad de kunne gøre for at få bedre kår at leve under. De enedes om at indskyde hver 2 pence hver uge, så de kunne få samlet en lille kapital. For pengene lejede de et værelse, købte en sæk mel, noget sukker og nogle kartofler. Den 21. december åbnedes en lille butik, hvor foreningens medlemmer kunne handle to aftener om ugen, og hvor de skiftedes til at være uddelere.

Det var den første brugsforening.

Byens købmænd gjorde nar ad den nye konkurrent, men væverne vidste nok, hvad de gjorde. Ved at købe forholdsvis stort ind, fik de varerne billigere og bedre end i detailhandel, og nu solgte de til almindelig købmandspris. Det gav et overskud, som så ved årets slutning fordeltes mellem medlemmerne i forhold til det beløb, de havde købt for.

Alle medlemmer havde lige stemmeret i alle foreningens anliggender, enten han var en stor eller en lille kunde, og alt skulle betales kontant, så der ikke blev rente- eller driftstab.

Rochdale-systemet blev snart kendt over hele England, og den ene Brugs efter den anden blev skabt.

Da de begyndte at gøre fælles indkøb, fik de bedre priser, og kunne udbetale større overskud.

Den første danske brugsforening blev oprettet 1866 i Thisted af Thisted Arbejderforening. Det var provst Sonne, der var drivkraften bag.

I begyndelsen var der modstand mod tanken, bl.a. fra socialdemokraterne, der mente, at tanken bag var, at når arbejderne fik billigere varer, kunne de nøjes med mindre i løn. Ud fra det synspunkt ville det jo være arbejderne selv, der kom til at betale for fordelene ved en brugsforening. Man mente ikke, det ville være en fordel for unge mennesker, der endnu ikke havde familie: de ville få sværere ved at spare penge op. Men trods modstanden fra dem og modstanden fra de etablerede købmænd, bredte brugsforeningerne sig hurtigt, først i landdistrikterne, og efterhånden også i byerne.

Gylling Brugs begyndte egentlig i Fensten Nedergaard, hvor "Hads Herreds Arbejderforening" havde oprettet et udsalgssted, der i 1871 blev afløst af Ørting Handelshus. Det blev nedlagt 1. november 1873, og Gylling Brugsforening overtog handelsbevillingen og blev grundlagt på de samme love.

I vedtægterne for Hads Herreds Arbejderforening, står bl.a.

Foreningens formål er ved frivillige bidrag af medlemmerne at danne et fond for at sætte dem i stand til et fordelagtigere indkøb af livsfornödenheder.

Medlem kan enhver, mand eller kvinde, blive uden hensyn til livsstilling eller opholdssted.

Enhver, der ønsker at indtræde i foreningen, lader sig ved et af dennes medlemmer foreslå overfor bestyrelsen, og hans optagelse afgøres i næste generalforsamling ved simpel stemmeflerhed ved hemmelig afstemning. Ved indtrædelsen erlægges enhver 5 mark, som bliver foreningens ejendom; ligeledes køber han et eksemplar af foreningens vedtægter for 4 skilling.

Når nogen udtræder, får han inden 6 måneder derefter hele sit indskud med tilskrevne renter udbetalt, dog med fradrag af 3 mark, der tilfalder foreningen.

I Gylling Forbrugsforenings vedtægter fra 1894 er der dog en ændring her. Der står:

Medlem kan enhver mand eller kvinde blive uden hensyn til livsstilling eller opholdssted.

Enhver, der ønsker at indtræde i foreningen, lader sig ved et af dennes medlemmer foreslå overfor bestyrelsen, og hans optagelse afgøres i næste bestyrelsesmøde ved simpel stemmeflerhed.

Ved indtrædelsen erlægges 1 krone, som bliver foreningens ejendom; ligeledes købes et eksemplar af foreningens vedtægter, som betaales med 10 øre.

Foreningens driftskapital dannes af aktier på 10 kroner, og ethvert medlem er pligtig til at tage 3 som kan indbetales straks, men også efterhånden. Inden aktierne er fulde, får intet medlem sin del af overskuddet udbetalt. Bestyrelsen bemyndiges til at fravige denne regel, når den finder grund dertil.

I 1911 er aktierne ændret til et indskud på 30 kr. *“Dette beløb indbetales enten kontant ved indtrædelsen, eller det tilbageholdes af det pågældende medlems overskud, og han får således ikke overskud udbetalt før nævnte 30 kr. er tilbageholdt.”*



Købmagergade 35 – den første Brugs i Gylling.

Den første butik Brugsen havde i Gylling, var i en 2 fags stue i Købmagergade 35. Uddeleren, Mads Mathiasen, var også skrædder. Han sad på sit bord og syede, og når der kom kunder, hoppede han ned og vejede varerne af ved den reol, der var butiksinventaret. Der blev mest solgt små portioner og kun dagligvarer.

Den største handel fandt sted om søndagen efter kirketid. Da havde folk tid, og de var jo alligevel i Gylling. I forhandlingsprotokollen kan man se, at der også tit var generalforsamling om søndagen, men det skete alligevel, at der kom så få, at man ikke kunne træffe en bindende beslutning, og man måtte indkalde til en ekstra generalforsamling.

Uddeleren fik som løn 4 skilling af hver daler, der blev solgt for samt fri bolig i de samme to fag.

I 1875 står der i protokollen, at handelsbetjenten skulle have 4 1/6 øre pr. krone og fri bolig i de 5 fag. Han skulle desuden have halvdelen af det, som medlemmerne fik over 10 øre pr. krone af deres indkøb.



*Mads Mathiasens hus – Købmagergade 30
– den anden Brugs i Gylling.*

I 1876 fastsatte man huslejen til 48 kr. om året.

Brugsen var dengang sat til at betale en formueskat på 12 kr. Amtmanden mente ikke, det var lovligt, men hvis Brugsen ville slippe, skulle der føres en retssag. Man henlagde derfor 27 kr. 81 øre “til sagens fremme”. Da man senere blev klar over, at man nok ville tabe en sådan sag, blev pengene i stedet brugt til at købe et bibliotek, så kunderne kunne låne bøger i butikken. Her startede altså Gylling Bogsamling.

Ud over at vælge bestyrelse, vedtog generalforsamlingen også i 1887, at renten for aktier skulle sættes ned til 4%, og i 1888 vedtog man, at forretningen skulle sælge margarine.

I 1891 blev Frandsens gamle friskole ledig, Købmagergade 21, og Brugsen købte og indrettede butik der. Mads Mathiasen blev tilbudt at flytte med, men han ville hellere selv drive købmandsbutik og fortsatte med det i nr. 30, til han nogle år senere begyndte som købmand i Gyllingskov. I hans sted ansatte man Hans Petersen.



*Frandsens friskole – Købmagergade 21
– den tredje Brugs i Gylling.*

På generalforsamlingen søndag d. 21. oktober 1894 vedtog man nye vedtægter, der blev trykt i 100 eksemplarer.

Her står bl.a., at renten for indskud skal være 4 % af hvert medlems indestående, dog ikke af beløb under 10 kr. Der hensættes 1 % til reservefonden og afskrives 10 % årligt på inventaret.

Overskuddet fordeles mellem medlemmerne ved at tilskrive deres konto i forhold til de indkøb, de har foretaget ifølge deres kontrabog. Ikkemedlemmer, der har kontrabog, kan også få del i overskuddet, "*men kun halvt imod medlemmerne*".

I en kontrabog fra 1897 kan man læse følgende priser:

4 pund pudder	0,60 kr.
2 ¾ pund sæbe	0,55 kr.
2 potter eddike	0,40 kr.
100 pund salt	3,50 kr.
200 pund flormel	18,00 kr.
1 ks. cigarer 100 stk.	5,00 kr.
2 rugbrød	1,00 kr.
2 pund kaffe	1,80 kr.

I december 1898 blev foreningen meldt ind i "Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger" (FDB)

I 1899 vedtog generalforsamlingen, at *“medlemmerne fremover skal holde sig loven efterrettelig med hensyn til betaling af, hvad de er foreningen skyldig, altså en gang om måneden”*. Der var åbenbart for mange, der ikke fik betalt til tiden.

I 1901 købte Brugsforeningen købmand Hjortshøjs ejendom på hjørnet af Hovedgaden og Skolegade for 9.000 kr. Ved samme lejlighed sørgede bestyrelsen for en brændevinsbevilling.



Hovedgaden 2 – den fjerde Brugs i Gylling.

I 1901 blev friskolelærer Frandsen, der havde været foreningens formand siden 1873, afløst som formand af gårdejer Jens Jensen, Malskær.

30. april 1901 forhandlede om at få anlagt en telefonforbindelse med Ørting og videre. I 1903 blev der anlagt en central i Gylling, og Brugsen blev tilknyttet den. Brugsen havde tlf. nr. 2.

I de næste år blev der foretaget flere udvidelser af bygningen og af varesortimentet. I 1907 blev den østre længe ombygget og i 1909 blev der indrettet beboelse og pakhus.

I 1907 købte uddeler Hans Pedersen butik i Fensten og opsigte derfor sin stilling. I hans sted blev Carl Bank ansat.

Carl Bank var fra Amstrup, og var udlært i Gylling Brugs hos Hans Pedersen i 1900. Han var nu kommis på Fanø, og man enedes om at opfordre ham til at søge stillingen uden at annoncere den ledig. Det må siges at have været godt tænkt, for Carl Bank var uddeler i Gylling til 1954.

I oktober 1908 vedtog man på et bestyrelsesmøde, at foreningen (Brugsen) fremover skal afholde udgiften til indpakningspapir og garn, da den godtgørelse uddeleren har fået på 100 kr. ikke er dækkende for udgiften. I november 1910 tilbød uddeleren selv at betale halvdelen af denne udgift, "*hvilket modtoges med påskønnelse.*"

Brugsens varesortiment er efterhånden stærkt udvidet, bl.a. med petroleum og markfrø. Det er måske på grund af ret dyre indkøb af den slags varer, at man vedtager, at alle indkøb skal betales inden udgangen af næstfølgende måned. Overskrides fristen, beregner Brugsen sig en rente på 12 % p.a.

Den rente får medlemmerne til at afholde et protestmøde, hvorefter renten nedsættes til 8 % p.a.

30. dec. 1908 vedtages en ændring i uddelerens kontrakt, således at det ikke mere er ham alene, der skal bære tabet ved kasserede varer. Nu bærer uddeleren halvdelen af tabet og Brugsen halvdelen.

1. juni 1910 vedtog bestyrelsen at Brugsen skulle tegne sig for elektricitet. Det blev dog først effektueret i 1914.

I maj 1911 blev Gylling Brugs opfordret af Jysk Andels Foderstof-forretning til at blive andelshaver i en andels cementfabrik. Brugsen havde hidtil ikke solgt cement, og den havde ikke lagerplads til det, men man forhandlede med tømrer Rasmus Sørensen, således at den cementhandel han hidtil havde, skulle gå gennem Brugsen, da man havde sympati for tanken om en andels cementfabrik. Der blev i den forbindelse indhentet underskrifter fra medlemmerne og afholdt flere møder, inden man i januar 1912 underskrev endeligt. Første rate af garantbeløbet, 100 kr., blev betalt i august 1912. I april året efter vedtog man at bygge et hus, der kunne rumme 2 vognladninger cement. Men da man fik en god aftale med Gylling Savværk, blev cementen fremover solgt herfra. R. Sørensen fik et vederlag på 5 %.

Ved køb af cement fik man 3 måneders rentefri kredit. Efter fristen beregnedes en rente på 6 %.

Allerede i maj 1914 måtte Dansk Andels Cementfabrik opfordre til, at andelshaverne også købte cement andre steder, da man slet ikke

kunne følge med efterspørgslen. I juli kautionerede andelshaverne for et lån til udvidelse af fabrikken på 900.000 kr.

I november 1912 ønskede FDB, at Gylling Brugs skulle forpligte sig til kun at købe margarine fra FDB's fabrik. Det ville bestyrelsen ikke forpligte sig til, men man var enige om så vidt muligt at købe sin margarine hos FDB.

Oktober 1914 vedtog bestyrelsen at anskaffe en kakkelovn til kontoret.

December 1916 vedtog man at anbringe elektrisk lys udenfor butiksdøren og et i gården.

I april 1917 vedtog en ekstra generalforsamling, at der skulle indkøbes 15 tons tørv fra Pindstrup Mose.

C. Bank modtager for indkøb og uddeling af tørv 1 kr. pr. ton.

Ved generalforsamlingen i nov. 1917 viste Brugsens omsætning 104.373,89 kr.

Man vedtog med 13 stemmer mod 6 at give 20 kr. til Gylling Bogsamling.

Dividenden fastsattes til 8%.

I juni 1919 indkøber Brugsen manufaktur for 6.000 kr. og fodtøj for 3.000 kr. De nødvendige penge søges tilvejebragt ved lån hos private.

Ved et bestyrelsesmøde 1921 vedtages det at nedsætte prisen på disse varer samt isenkram, så forretningen til enhver tid kan være konkurrencedygtig.

I 1922 melder Brugsen sig ind i Hads Herreds Brugsforeningers fælleslager og udsalg af fodtøj fra FDB's skotøjsfabrik. Fællesudsalget ligger i Odder. I 1931 overtager Odder Brugsforening lageret til fakturapris, og Gylling Brugsforening's forpligtigelse overfor fælleslageret ophører.

Maj 1923 vedtog man at acceptere et tilbud fra Det Danske Petroleums Andelsselskab på 150 kr. + omkostninger ved installationen for at få opstillet en benzintank.



Brugsen 1920.

I 1923, da Brugsen havde 50-års jubilæum, udgav man i den anledning et festskrift. Det blev redigeret/skrevet af friskolelærer Ankerstrøm.

I oktober 1925 fik Brugsen en anmodning om at give støtte i form af en garantitegning til Andelsbankens genrejsning. Bestyrelsen vedtog at afslå anmodningen.

11.11. 1927 vedtages det at bestille et brugsforeningsblad, således at hvert bosiddende medlem af Brugsforeningen får et eksemplar. Bladet udkommer første gang 17. januar 1928. Fra 1945 har bladet heddet Samvirke.

21.3. 1930 vedtog man en ombygning af Brugsen. Der var indhentet tilbud, og det blev besluttet at:

murerarbejdet skulle udføres af L.P. Pedersen, Ørting ..	450 kr.
tømrerarbejdet af J. Sørensen	610 kr.
malerarbejder af Fr. Poulsen	355 kr.
inventaret, A.M. Andersen	2.820 kr.

Der kom senere et tillæg, da man valgte en anden gulvbelægning, linotol, en ny kakkellov og for at få facaden ens, blev det nødvendigt at forandre ved manufakturvinduerne.

Det udrangerede inventar blev solgt på auktion for 84,15 kr.

24.11. 1930 blev Anna Kuur valgt ind i bestyrelsen som den første kvinde. Indtil da, havde bestyrelsen kun bestået af mænd.

9.12. 1931 fandt man det nødvendigt at udsende følgende meddelelse til enkelte medlemmer:

Som det vil være medlemmerne bekendt, har foreningen ansvaret for halvdelen af udestående fordringer og uddeleren den anden halvdel. Da bestyrelsen derfor står med et betydeligt ansvar overfor foreningen, har vi besluttet under de nuværende vanskelige forhold ret jævnlige at gennemgå medlemmernes skyld.

Ifølge vore love er betalingsbetingelserne således, at hvad der er købt i den ene måned er forfalden til betaling inden udgangen af næste måned. Vi forstår, at det i disse tider kan være vanskeligt at overholde dette krav, og vi er derfor villige til at imødekomme rimelige krav, når medlemmerne fremsætter ønske herom overfor bestyrelsen.

19.1. 1934 var der en ekstra generalforsamling med spørgsmålet om vareudbringning som eneste punkt.

Der var 4 forslag fra bestyrelsen:

1. Brugsforeningen anskaffer en varebil og lader varerne køre ud en gang ugentlig.
2. Udbringning af varer overlades til uddeleren, som så selv anskaffer vogn og sørger for at få varerne kørt.
3. Alle medlemmer, som måtte ønske det, melder sig til Brugsforeningen, som så ved en vognmand lader varerne køre ud.
4. Simon Simonsen foreslog, at foreningen anskaffer en lastbil så stor, at Brugsforeningen selv med denne kan hente sine varer hjem.

Ved skriftlig afstemning blev vedtaget, at bestyrelsen lader varerne bringe ud ved lejet vogn.

Senere blev der lavet en kontrakt med vognmand Madsen, der ville bringe varerne ud til de 21 kunder, der havde meldt sig, for en betaling af 7 kr. for den ugentlige tur. Året efter blev det ændret, så uddeler Bank skulle betale vognmanden, hvad vareturen kostede ud over 5 kr.

Ved generalforsamlingen 23.11. 1934 stod der på en af stemmesedlerne:

At skille sedlerne er besværlig.

Jeg fik to; men jeg er ærlig.

26.5. 1936 var der licitation over en om- og tilbygning af butik og beboelse i Brugsen.

Murerarbejdet, Aksel Jensen, Gylling 4.860 kr.

Tømrerarbejdet, Kr. Nielsen og J. Simonsen, Gylling . . . 3.950 kr.

Malerarbejdet, Eskildsen og Poulsen, Gylling 591 kr.

Elektrisk installation, Ladegaard, Odder 265 kr.

Blikkenslagerarbejdet, Moesmand, Århus 428 kr.



Brugsen 1940.

I en kontrabog kan man læse følgende priser fra 1945:

1 kg. flormel 0,70 kr.

Gær 0,15 kr.

3 br. vanille 0,21 kr.

10 klokker 0,80 kr.

50 kg. rugmel 13,50 kr.

Rygelse 8,50 kr.

6 cigarer 0,40 kr.

19.5. 1954 står der i protokollen fra bestyrelsesmødet: *Uddeler Bank ønskede at stoppe til oktober i år.*

14.7. 1954: *Vi enedes om at tilbyde Ejnar Borup pladsen som uddeler i Gylling Brugsforening. – Borup var også mødt og modtog tilbuddet med tak.*

Ved generalforsamlingen 6.12. 1954 fik Carl Bank overrakt et maleri af Brugsen og et par bægre fra medlemmerne som afskedsgave. Der var også blevet lavet en sang i dagens anledning, og der blev fra forskellig side holdt takketalere.



I avisen kan man bl.a. læse:

Med usædvanlig dygtighed, orden og akkuratessse, med en fin forretningssans og med en aldrig svigtende nobel hensyntagen til byens private handlende, er Gylling Brugsforening i de snart halvhundredede år under Carl Banks ledelse gået frem fra en årlig omsætning i 1908 på 50.000 kr. til en årlig omsætning i dag på 550.000 kr. – i det væsentlige omfattende kolonialvarer, isenkram og manufakturvarer. – Der er ingen tvivl om, at den soliditet og orden, der har kendetegnet Carl Banks uddelergerning, har gjort det let for de skiftende bestyrelser at varetage deres side af sagen. – Få har som han omfattet sin by og sit sogn med alle de mange problemer med større interesse.

2.12. 1955 blev det vedtaget at installere centralvarme. Udgiften på ca. 8.000 kr. ville man låne i Gylling Sparekasse. Udgiften til brændsel enedes man om at dele ligeligt mellem uddeleren og foreningen.

24.2. 1955 blev det vedtaget at låne 15.000 kr. i fast lån i Århus Privatbank, Odder afd., *til delvis at dække Banks tilgodehavende på cirka 18.256 kr. 56 øre.*

29.3. 1957. *Fra 1. maj vil der blive sparet en mand i butikken, og det blev besluttet at yde fru Borup 200 kr. om måneden for at hjælpe til på kontoret.*

30.7. 1958 blev det bestemt at lægge nyt tag på Brugsforeningen. Der blev valgt et skifertag til et beløb af 5.228 kr.

2.3. 1960 blev det bestemt, at Brugsen køber en varebil og for eftertiden selv kører varerne ud til kunderne. Samtidig blev det bestemt, at kunderne, der hidtil har afgivet en procent af overskuddet til varekørsel for eftertiden intet skal betale for kørslen.

17.3. 1961 står der bl.a. i protokollen:

Det blev endvidere vedtaget, at uddeleren og personalet skal gå i hvide kiler i forretningen (vedtaget af skattemæssige grunde).

23.5. 1962 blev det besluttet at give rabat for kontant betaling og kræve renter af skyld til forretningen, da Brugsens tilgodehavende var blevet alt for stort. Ordningen skulle dog ikke gælde for grovvarer. Allerede 9 måneder efter var skylden faldet med godt 11.000 kr.

I løbet af 1962 blev en ombygning af Brugsen flere gange drøftet. FDB's konsulent mente, at den påtænkte ombygning ville koste 75.000 kr. foruden inventar til 45.000 kr. Ved generalforsamlingen 27.11. 1962 stemte 52 for bestyrelsens forslag, 18 stemte imod og 7 stemmesedler var blanke.

Byggeriet blev dog ikke færdigt før i 1964. Det kom til at koste 119.000 kr.

19.2. 1971 blev det besluttet at man nedlægger vareturen. Den gamle bil skulle istandsættes for et større beløb, og bestyrelsen mente ikke, der var så stort behov for vareturen som førhen.

22.10. 1971 forhandler man med OK om at overtage benzinsalget, da den gamle BP-tank skal skiftes. Få måneder efter er benzinsalget næsten fordoblet.

5.12. 1973 havde Gylling Brugs 100 års jubilæum.

Det blev fejret bl.a. med en fest i Gylling Forsamlingshus, med udgivelsen af et festskrift og med en stribe jubilæumstilbud i butikken.



- Der bliver serveret middag (suppe, steg og dessert, dertil diverse vine).
 - Under middagen vil vi synge nogle sange og der vil være musikunderholdning.
 - Herefter bliver der serveret kaffe med småkager ved små borde og der vil blive lejlighed til at danse, for de, der har lyst.
- I LØBET AF AFTENEN VIL DER BLIVE AFHOLDT FORSKELLIGE KONKURRENCER.
- For arrangementet, må vi bede deltagerne, betale en del af udgiften med 30 kr. pr. deltager. Der betales ved indtægningen, som foretages i Brugsen senest den 28. november.
 - Vi håber at mange vil følge vor invitation til festen, så vi kan få en god og festlig aften.
- Bestyrelsen.

BRUGSEN



Brugsen 100 år.

26.3. 1975. Efter mange forhandlinger i de sidste par år om, hvorvidt dividenden skal bortfalde, vedtager bestyrelsen en dividende på 2 % for 1975.

1.1. 1981 blev Jørgen Oksfeldt ansat som uddeler efter Borup. Oksfeldt havde på det tidspunkt været ansat i Brugsen godt 5 år.

18.4. 1986. Ved generalforsamlingen kunne Oksfeldt meddele, at Brugsen havde givet Gylling Boldklub en check på 5.386 kr. indtjent ved 5 øre pr. liter solgt benzin.

4.8. 1986. Kundeundersøgelsen har bl.a. givet følgende oplysninger: 37 % kommer dagligt, 49 % kommer 2-3 gange om ugen. Kun 7 % af de kunder, der har afgivet svar, er under 30 år.

1986 sker der en større nyindretning af butikken.





1988. Købmanden sælger sin butik, så Brugsen nu er den eneste dagligvarebutik i Gylling. Brugsen køber varelager og goodwill fra købmandsforretningen.

18.11. 1991. Gylling Brugs beslutter at indgå i den nye kæde "Daglig Brugsen".

1996 begynder Brugsen at have åbent søn- og helligdage.

5.12. 1998 havde Brugsen 125-års jubilæum. Det blev fejret med en fest i forsamlingshuset.

Men der var – naturligvis – også jubilæumstilbud:

JUBILÆUMSTILBUD
125 ÅR

1873  **1998**

Cylling Brugforening, 1953

**Der vil i hele ugen op til jubilæet den 14. november
være demonstration af forskellige varer,
der på demonstrationsdagen
vil blive kørt SUPERTILBUD på.**

Lørdag den. 7. november kl. 10 - 14:
Jubilæumsvin og Kirks økologiske brie.

Søndag den. 8. november kl. 11 - 15:
Blå og Guld cirkelkaffe + Karen Wolf småkager.

Mandag den. 9. november kl. 15 - 18:
K-Salater – vælg mellem flere slags.

Tirsdag den. 10. november kl. 15 - 18:
Boller + Marmelade fra Den gamle Fabrik.

Onsdag den. 11. november kl. 15 - 18:
Knorr's færdigretter.

Torsdag den. 12. november kl. 15 - 18:
Blå og Guld cirkelkaffe + Karen Wolf småkager.

Fredag den. 13. november kl. 15 - 18:
**Pålæg fra Den grønne Slagter
+ Markens Solsikke og Mørke Rugbrød.**

VEND!

I 1995 begyndte Gylling Brugsforening at arbejde med planer om at bygge en ny butik, da den eksisterende var for lille, og der var problemer med tilkørselsforhold og med at etablere benzintankanlæg.

Det blev nogle langvarige og vanskelige forhandlinger om køb af en grund, der dog til sidst lykkedes (23.10. 1997), så Brugsen kunne udsende en indbydelse til grundstensnedlæggelse 4. sept. 1999.

GYLLING BRUGSFØRENING



Velkommen til grundstensnedlæggelse

Efter et forrygende travlt år med 125-års Brugsjubileum, 25-års uddelerjubilæum og plantægning af et helt nyt butikshus kan vi nu byde velkommen til

grundstensnedlæggelse lør. den 4. september 1999 kl. 11 på adressen Hovedgaden 40 i Gylling.

Efter grundstensnedlæggelsen er Brugsen vært ved et let traktement på Gylling Efterskole, genso til vort nye butikshus.

Mange venlige hilsener

Jørgen Oksfeldt
uddeler

Mogens Stærk
formand



HOVEDGADEN 2 GYLLING 8300 ODDER 86551002 FAX 8655 1341

Søndag d. 28. november 1999 kom der igen en indbydelse.

1873 Gylling Brugsforening 1999



Indvielse af nyt butikshus
søndag den 28. november 1999

kl. 10.00
Flaghejsning og indvielse af butikshus ved
Amtsborgmester Johannes Fløsted-Jensen

kl. 11.00
Optræden ved Gylling Børnefolkedansere

kl. 11.30
Optræden ved børn fra Gylling Efterskole

kl. 14.30
Optræden ved børn fra Gylling Skole

kl. 15.30
Flaget stryges

Dagli' Brugsen Gylling

1.11. 2003. Martin Sørensen bliver ny uddeler.

1.1. 2005. Gylling Brugsforening fusionerer med Kvickly Odder.

Ovenstående er et udvalg af det, der er sket i Gylling Brugsforening siden den blev stiftet for 140 år siden. Gylling Brugsforening er en af landets ældste brugsforeninger.

Udvalget er i det væsentlige hentet fra de skiftende bestyrelses forhandlingsprotokoller, samt fra de festskrifter, der er blevet udgivet i forbindelse med Brugsens jubilæer.

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn har i løbet af 2012 haft en del gæster.

Det største besøg var i forbindelse med den mindedag for det armenske folkedrab, arkivet i samarbejde med Dansk Armensk Forening og den armenske ambassade i Danmark afholdt i april. Der var godt 200 gæster ved den dansk-armenske gudstjeneste og bagefter ved en sammenkomst på skolen og i arkivet.

Desuden har vi i årets løb haft både lokale gæster, der har set og søgt i arkivalierne, og gæster fra Armenien, Norge og Tyskland samt flere steder i Danmark.

Vi har fået flere spændende ting afleveret til arkivet.

Som hovedregel modtager og registrerer et arkiv originale papirer og billeder. Fotokopier modtages også, men bliver ikke nødvendigvis registreret.

Når man afleverer noget, kan man aftale en klausul, så det ikke bliver offentligt tilgængeligt før efter en bestemt årrække.

Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale, der vil være af værdi for nutiden og fremtiden, og som kan berette om hvordan der var i Gylling før og nu.

Arkivet indeholder bl.a.:

Et vejregister, der er under stadig udbygning, med beskrivelse og fotos af hvert hus og hver gård.

Tekster og billeder fra egnen, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip, scrapbøger, forskellige personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter, skolebilleder, konfirmand-billeder og en del malerier og større fotos af huse og gårde.

Derudover rummer arkivet diverse dokumenter som aftægtskontrakter, skøder, skudsmålsbøger, fæstebreve og købekontrakter.

Arkivalier er hovedsageligt skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film. Arkivet har bl.a. en større samling vedrørende Karen Jeppe, Armeniernes moder, herunder filmen "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter om hendes liv og virke.

Vi har også mange materialer om Gyllingpræsten Otto Møller. Der er desuden en mappe med fotos af gravstenene på Gylling kirkegård, en samling af læge Didriksens arkæologiske fund, billeder af Gylling Mølle og meget mere.

Adresse:

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Gylling Skolegade 13
8300 Odder

Tlf. 8654 0900

E-mail: gylling.arkiv@gmail.com

Hjemmeside: www.gyllingarkiv.dk. Siden er flittigt besøgt, og er under stadig udbygning.

På hjemmesiden kan man på Arkibas få et overblik over de arkivalier, vi har registreret. Man kan ikke læse teksterne på Arkibas, men man kan få dem i hånden, når man besøger arkivet. (Dog ikke de klausulerede).

Åbningstid:

Første onsdag i hver måned kl. 18.00 til 19.30. Besøg udenfor åbnings-tid efter aftale.

Bestyrelsen består af:

Mogens Højmark	86551817
Jens Nørgaard	86560422
Knud Mildahl Hansen	86551866
Else Laursen	86551926
Karla Bøgh	86551084

Æresmedlem:

Ejnar Pedersen	86551089
----------------	----------

Trykningen af dette hæfte er sponsoreret af Narayana Press.

En stor tak fra Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn.

Generalforsamling
i
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
På Gylling Skole

D. 11. april kl. 19.00

Kl. 19. – 20. ordinær generalforsamling
ifølge vedtægterne.

Kl. 20.00 Offentligt møde
Med gratis adgang.

**Eva Schmidt, Odder Lokalhistoriske Arkiv og
Odder museum, fortæller om og viser billeder fra
Odder bys historie og udvikling.**

Odder var en almindelig landsby, men voksede op gennem 1800-tallet og fik fra 1850'erne "købstads-lignende" institutioner som apotek, tinghus m.m.

Byen blev centrum for omegnen, hvad der også forstærkedes med jernbanes etablering.

Der fortælles også om åens betydning, om byens bygninger og de forandringer, byen har undergået.

Der kan købes forfriskninger.